



# Nieuwsbrief Michaëlkerk

1 april 2026



## De Heer van de dans

Met Pasen vieren we dat het leven van God sterker is dan de dood. Dat nieuwe leven wordt ons niet alleen met woorden verkondigd, maar ook aangereikt als een beweging waarin wij worden meegenomen.

Die beweging werd vorige week heel mooi zichtbaar bij de bevestiging van Sarah Mullally als de nieuwe aartsbisschop van Canterbury. Het evangelie werd zingend en dansend de kerk binnengebracht door een Afrikaans koor uit Norfolk. De eeuwenoude, statige ruimte van de kathedraal kreeg kleur op haar wangen door de prachtige jurken, en tussen de onbeweeglijke pilaren begon er iets te swingen. Het Woord van God bracht mensen letterlijk in beweging. Klik [hier](#) voor een impressie.

Toen ik het zag, ontroerde het mij, want ik geloof dat het daarom gaat in het evangelie. Het evangelie spreekt niet alleen ons hoofd en hart aan, maar heel ons leven – inclusief ons lichaam. Juist met Pasen is dat belangrijk want het graf is leeg.

In de paasmorgendienst wil ik graag met u nadenken over een lied dat hierbij past. Christus wordt daarin de ‘Heer van de dans’ genoemd. Dit lied laat horen en zien dat geloven op zijn best het leven niet kleiner, maar voller maakt. De glorie van God is de mens die ten volle leeft, zie Ireneaus van Lyon ooit. Dat volle leven is ons voorgeleefd door Christus als Heer van de dans.

Nu weten we allemaal dat er heel veel is dat dit volle leven in de weg kan staan. In ons hier en nu komt het er lang niet altijd van om te dansen, laat staan te dansen met overgave. Maar als er gedanst wordt dan kan daar wel iets in zichtbaar worden van de toekomst die God ons heeft beloofd. Als we ingaan op de uitnodiging van de Heer om met hem mee te dansen dan krijgen we in ons hier en nu al een voorproefje van die toekomst. Het leven zal niet als een nachtkars uitgaan, maar voltooid worden in vreugde.

*Ds. Hendrik Mosterd*

Ik danste die morgen toen de schepping begon,  
ik danste de dans van de sterren, maan en zon,  
de golvende velden en de deinende zee  
en alles wat ademt dat danste mee.

De dans werd vergeten en het ritme verstoord;  
het lied van de schepping werd zelden nog  
gehoord.  
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,  
in Betlehem zette de dans weer in.

Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.  
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw  
gezicht.  
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.  
Ik danste het lied van gerechtigheid.

De dans leek te breken, maar Ik deelde het  
brood.  
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.  
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,  
de dans van de schepping, de dans van trouw.

[Refrein] Dans, dans, en doe maar mee met mij.  
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.  
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij  
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

---

## Kerkdiensten

### **Donderdag 2 april, 19.30 uur – Witte donderdag, viering Heilig Avondmaal**

Voorganger: ds. Hendrik Mosterd

Kerkenraad: Marian Clarijs, Arco van den Ham (e.a. diakenen) en Kees Gerestein

Lector: Marian Clarijs

Organist: Frank Firet

Collecte Diaconie: Deelkastje

*Op Witte Donderdag worden we binnengeleid in het geheim van kruis en opstanding. We staan stil bij de instelling van het heilig avondmaal door Jezus en horen hoe Hij zich geeft in brood en wijn. Nieuw dit jaar is dat we samen ook echt het avondmaal vieren. In deze maaltijd ontvangen wij wat Jezus geeft: zichzelf. Tegelijk klinkt het verhaal van de voetwassing, waarin Hij ons een weg van dienstbaarheid wijst. Aan het einde van de viering wordt de tafel afgeruimd. Alleen de kale tafel blijft over als teken van de leegte die Jezus in deze nacht tegemoet gaat om ons lief te hebben tot het uiterste. We verlaten de kerk in stilte.*

### **Vrijdag 3 april, 19.30 uur – Goede Vrijdag**

Voorganger: ds. Hendrik Mosterd en pastor Yolanda van der Stelt

Kerkenraad: Liesbeth van de Waerdt, Lia Reincke en Kees Gerestein

Lector: Liesbeth van de Waerdt, Arco van den Ham en pastor Yolanda van der Stelt

Organist: Wim ter Haar

*Op Goede Vrijdag komen we opnieuw in stilte samen. Ik hoop dat het lukt om samen die stilte vorm te geven. Het is tenslotte de Stille Week. De viering begint niet opnieuw, maar gaat verder waar we gebleven waren. We luisteren naar het lijdensverhaal volgens Johannes, dat dit jaar door meerdere stemmen wordt gelezen. Zo volgen we stap voor stap de weg van Jezus van het kruis naar het graf. In gebed en lied staan we stil bij het geheim van zijn lijden en bij onze eigen plaats daarin. De dienst eindigt zoals zij begon: in stilte.*

### **Zaterdag 4 april, 19.30 uur – Stille Zaterdag**

Voorganger: ds. Hendrik Mosterd

Kerkenraad: Marian Clarijs en Arco van den Ham

Lector: Marjon van den Ham

Organist: Frank Firet

*Op Stille Zaterdag blijven we nog eenmaal in die stilte. Christus is gestorven en ligt in het graf. De kerk leert om te wachten. In psalmen en gebeden klinkt de roep uit de diepte – zoals Jona bad uit de buik van de vis – in het vertrouwen dat God juist daar aanwezig is. We gedenken dat Christus is afgedaald in de dood en daar zijn reddend werk heeft gedaan. Dit avondgebed begint en eindigt in stilte.*



## Zingen op Paasmorgen

Ook dit jaar willen we met elkaar de Paasdag starten met het zingen van paasliederen door het gehele dorp. We verzamelen om 7.00 uur met de fiets bij het Michaëlhuis om op diverse plekken te zingen. We sluiten af met een ontbijt in het Michaëlhuis. We hopen op een mooie opkomst en horen graag of u meedoet! Opgeven vooraf kan bij Fredy van der Weiden of Marian Lelapary

### Zondag 5 april, 10.00 uur – Pasen

Voorganger: ds. Hendrik Mosterd  
Kerkenraad: Martin van Herk, Arco van den Ham en Irene Hogendoorn  
Lector: Marian Clarijs  
Organist: Gerard Rosier  
Muzikale medewerking: kinderkoor o.l.v. Carine Roos, Christien Grasmayer en Gert Hoeksma  
Collecte Diaconie: Jaarproject Kerk in Actie  
Collecte Kerk: Jeugd- en Jongerenwerk

*Op de Paasmorgen wordt de stilte doorbroken met muziek. De nieuwe Paaskaars wordt ontstoken en binnengebracht. Carine Roos, Christien Grasmayer en Gert Hoeksma zorgen voor extra feestelijke muziek waar de kinderen ook een rol in spelen. Als de vreugde van Pasen tot ons doordringt kunnen we niet stil blijven zitten maar komen we als vanzelf in beweging. Het thema van deze dienst is daarom: dansen van vreugde.*



### Zondag 12 april, 10.00 uur

Voorganger: ds. Jan Stelwagen, Leersum  
Kerkenraad: Liesbeth van de Waerd, Lia Reincke en Lia van de Lagemaat  
Lector: Ina Wolff  
Organist: Wim ter Haar  
Collecte Diaconie: Stichting Noodfonds Vluchtelingen Utrechtse Heuvelrug  
Collecte Kerk: Beeld en Geluid

### Kerkdiensten komende periode

19 april: ds. Hendrik Mosterd  
26 april: ds. D. Atema, Barneveld  
3 mei: ds. Hendrik Mosterd

### Online meekijken

De kerkdienst is -live of later- te volgen via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)  
De lokale zender Regio90 neemt de dienst over via kabel en website: [www.regio90.nl](http://www.regio90.nl).

---

## Omzien naar elkaar



### Bloemengroet

De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij:

- mw. Dewi Veer
- dhr. Joop de Fluiter

---

## Vanuit de kerkenraad

### Nieuwe Paaskaars

Op Paasmorgen zal de Paaskaars de kerk binnen gedragen worden. De paaskaars is het teken van de verrezen Christus die bij ons is, de levende Heer in wiens aanwezigheid wij samenkomen en het Licht van de wereld is.

De versiering op de nieuwe paaskaars staat voor Vrede. In deze turbulente tijden is de zoektocht naar vrede belangrijker dan ooit. De vredesduif staat symbool voor vrede, verzoening, hoop en harmonie. De werldebol staat symbool voor de universele verbondenheid van alle mensen en de wens voor vrede over de hele wereld. Het reliëf nodigt uit tot gebed voor slachtoffers, vluchtelingen en allen die verlangen naar een rechtvaardige en duurzame vrede.

### Giften

De volgende giften werden ontvangen:

- € 20 via mevr. I. Versluis voor het deerkastje
- € 50 via mevr. Y. van der Stelt voor de verjaardag in de Kerk

Hartelijk dank namens de Diaconie.

*Jos Versluis, penningmeester*

### Bedankbericht World Vision

Beste gemeenteleden van de Michaelkerk te Leersum,

Wat fijn dat uw gemeente in 2025 zo ruimhartig heeft gegeven voor het werk van World Vision! Hartelijk dank voor de collectes in 2025 met een prachtige totaalopbrengst van €7.584,65! Samen bouwen we aan een hoopvolle toekomst voor kwetsbare kinderen.

Miljoenen kinderen groeien op in omstandigheden van armoede, honger of geweld.

Dankzij uw bijdrage krijgen kinderen de hulp die nodig is om te herstellen en tot bloei te komen - zoals voedsel, gezondheidszorg, onderwijs en bescherming. Hartelijk dank dat ook in 2026 World Vision het zendingsdoel van uw gemeente is! Uw steun maakt écht verschil en is voor ons een bemoediging om door te gaan.

---

## Jeugd en jongeren

### Oppas

Er is oppas tijdens de morgendiensten voor de kleinsten in de kelder van het Michaëlhuis.

### Kindernevendienst

De volgende verhalen staan de komende zondagen centraal:

*Zondag 5 april – Johannes 20:1-18- ‘Nieuwe hoop’*



Maria ontdekt dat het graf leeg is. Ze haalt Petrus en een andere leerling. Jezus is opgestaan!

Zondag 12 april – Johannes 20:19-31- 'Hij is er echt'



Op de avond van de paasdag verschijnt Jezus aan zijn leerlingen. Tomas is er niet bij, hij zegt dat hij het niet kan geloven als hij Jezus niet zelf heeft gezien. Acht dagen later verschijnt Jezus nog eens en nu is Tomas er wel bij.

## Berichten



### Tobias Wenting komt naar Leersum voor “Stapje Terug”:

Theaterwerk, Virtuoze Muziek en Tekstuele verrassingen. Op vrijdag 8 mei om 20.00 uur organiseert De Stichting Vrienden Michaëlkerk een muzikale avond “stapje terug” in de Michaëlkerk (Kerkplein 1, Leersum).

*Een intieme muzikale reis vol virtuoze verrassingen. Tobias zoekt naar ongebaande paden waar tekst en muziek elkaar onverwacht kruisen. Laat je meevoeren door een avond vol ontroering, subtiele humor en meesterlijk pianospel. Een moment om even stil te staan, en een stapje terug te doen.*

Kaarten (10 euro incl. consumptie) zijn vanaf 19.30 uur verkrijgbaar bij de ingang of bestel ze nu online via deze [link](#).

Meer informatie treft u aan via volgende [link](#)

### Vrijwilligers gezocht voor Feest van de Geest

In de periode rond Hemelvaart en Pinksteren vindt eens per twee jaar het Feest van de Geest plaats. In diverse kerken op de Heuvelrug exposeren kunstenaars dit jaar rondom het centrale thema "Elkaar verstaan".

Ook de Michaëlkerk doet weer mee: Conny Buurman en Wout Epping zijn de kunstenaars die in onze kerk exposeren.



In verband hiermee is de kerk rond het Hemelvaart- en Pinksterweekend een aantal middagen van 13.00 – 17.00 uur geopend:

- Hemelvaartsdag 14 mei
- zaterdag 16 mei
- zondag 17 mei
- zaterdag 23 mei
- 1e Pinksterdag 24 mei
- 2e Pinksterdag 25 mei

Er is een rooster gemaakt waarbij elke middag in tweeën gedeeld wordt: van 13.00 – 15.00 uur en van 15.00 – 17.00 uur.

Het is de bedoeling dat er iedere keer 2 gastheren/-vrouwen aanwezig zijn, om bezoekers welkom te heten, desgewenst van een kop koffie/thee te voorzien of de kerk

te laten zien. Ook kunnen er zomaar ineens mooie gesprekken ontstaan met gasten die onze kerk bezoeken.

Helpt u/help jij ook 2 uurtjes mee? Reacties graag naar Ina Wolff. Ook is het mogelijk om je a.s. zondag na afloop van de kerkdienst op te geven.

### **Terugblik verjaardagsochtend**

Woensdag 25 maart vierden we de verjaardagsochtend in het Michaëlhuis. Sinds september vorig jaar krijgen alle mensen van 75 jaar en ouder een uitnodiging om dit feest met elkaar te vieren. Daar wordt ruim gehoor aan gegeven. Deze keer bleek de planning iets minder goed te zijn, omdat er ook een uitje van de Zonnebloem was waarvoor meerdere mensen zich al hadden opgegeven. Dat is een aandachtspunt voor de volgende keer. Het is wel goed om te weten dat er zoveel mogelijkheden in Leersum zijn om op leuke manieren met elkaar in contact te komen.

Ondanks de afzeggingen vanwege het Zonnebloemuitje mochten we ook in het Michaëlhuis veel mensen verwelkomen. De ochtend werd meteen een reünie waarin contacten werden aangehaald en opgehaald. Het was een erg gezellige en ontspannen ochtend met taart, advocaat (met slagroom), het zingen van bekende liederen, een verhaal en een quiz.

Het verhaal was ook bijzonder. Ik mocht voor deze keer namelijk een 'dagboek van een bijbel' gebruiken, waarin iedere maand zijn of haar ervaringen waren opgeschreven. Bijzonder om uit een dagboek voor te mogen lezen. Het riep bij de aanwezigen ook veel herkenning op. Misschien mag het een keer via de nieuwsbrief gedeeld worden. Fijn dat ook mensen die sinds kort in Leersum wonen, of net 75 zijn geworden, naar deze ochtenden komen om kennis te maken met elkaar en elkaar zo te ontmoeten. Aan alle tafels ontstonden al snel gezellige gesprekken. Ook bleek tijdens het zingen dat er mensen waren die op koren zingen of hebben gezongen. Omdat er deze keer ook veel heren aanwezig waren, zongen we als 'een echt koor' meerstemmig.

Het is altijd mooi om te merken dat men, onafhankelijk van leeftijd, jong van geest blijft.

Mede namens de feestcommissie: Gerlise van de Maas, Annette Barreveld en Lia Rencke en alle hulp op de woensdagochtend zelf:

Graag tot ziens en een hartelijke groet,

*Pastor Yolanda van der Stelt*

### **Ring-avond: 'Weerbaarheid van de kerk in tijden van onrust'**

Op dinsdagavond 19 mei is er een ring-avond van Ring Doorn met als inleider ds. Kees van Ekris, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Als Ring zijn we verheugd dat hij bereid is deze avond te verzorgen.

Het onderwerp van de avond: '*Weerbaarheid van de kerk in tijden van onrust*', lijkt helaas een zeer actueel thema te zijn. Op wereldniveau zien we ontwikkelingen die ons grote zorgen baren, maar ook in ons eigen land zien we een klimaat van verharding, onrust en tegen over elkaar staan.

Er gebeurt veel in de wereld en we hebben ons overlevingspakket klaar staan, maar hoe zijn we geestelijk weerbaar en welke rol kan de kerk daarin vervullen?

We hopen velen te ontmoeten omdat we menen dat het een thema is wat ertoe doet!

Natuurlijk is er ook ruimte voor ontmoeting en onderling gesprek.

Naast predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraadsleden zijn ook gemeenleden van harte welkom.

De avond op dinsdag 19 mei vindt plaats in de Michaëlkerk, Kerkplein 1 in Leersum, Inloop vanaf 19.30 uur, start 19.45 uur.

Meld je aan voor 10 mei bij dhr. Adri Guijt.

### **Afsluiting catechese**

Afgelopen maandagavond is e het catechisatie seizoen afgesloten met een cedermaaltijd. Dit was een mooie afsluiting van een seizoen waarin we, met inzet van alle zintuigen, de kernverhalen van ons geloof hebben verkend en verbonden met ons leven van nu.

### **De Palmpaasstok**

Naar aanleiding van de dienst op Palmzondag vroegen meerdere mensen of ze de uitleg over de Palmpaasstokken op papier mochten hebben, zodat ze het nog eens door konden lezen.

De leiding en de kinderen van de nevendienst waren op Palmzondag al vroeg begonnen met het maken van de stokken. Dat kwam heel goed uit: dankzij de hulp van Nathan, die tijdens de dienst heel goed zijn Palmpaasstok omhooghield, kon iedereen goed zien welke onderdelen er allemaal aan de Palmpaasstok zitten.

Al sinds de 4<sup>e</sup> eeuw werd in steden de intocht van Jezus in Jeruzalem op Palmzondag nagespeeld met een processie die door de straten van de stad liep.

Toen dit in de tijd van de reformatie werd verboden werd er gezocht naar andere manieren en symbolen om de verhaaltraditie voor het komende Paasfeest in stand te houden. Het werd de gewoonte om kinderen met hun palmpaasstokken door de stad te laten lopen zodat de samenleving op de hoogte werd gehouden van het naderende Paasfeest.

Een *kruis* als symbool voor het kruis waaraan Jezus gestorven is op Goede Vrijdag. De kleur was wit of blank hout: symbool voor puur en zuiverheid. De verticale stok staat voor het contact tussen God en mensen, de horizontale stok voor het contact van mensen onderling. Waar de stokken elkaar kruisen zit de kerk, de ruimte, de mystieke ontmoeting tussen God en mens.

Op deze verbinding kan een *palmtak* (of *buxustakje*) worden vastgemaakt dat verwijst naar de intocht in Jeruzalem. In de katholieke traditie worden deze Palmpaastakjes, het hele jaar bewaard en gedroogd. Op Aswoensdag, als afsluiting van carnaval, worden deze takjes verbrand en met de overgebleven as worden door de priester en soms door een dominee, het kruisje op de voorhoofden gemaakt: het askruisje. Het markeert het begin van de 40 dagentijd. Het symbool van dood en opstanding.

Het *haantje van brood* verwijst naar de haan die na een donkere nacht de komst van het Licht aankondigt. Het haantje van brooddeeg is een teken van leven. Van graan dat gezaaid wordt en opkomt. Daarnaast staat het symbool voor het breken en verdelen door Jezus van het brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag). De haan staat ook symbool voor de haan die kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag). Maar de haan staat ook voor waakzaamheid. Dat is de reden dat de haan op de kerktoren altijd kijkt in de richting waar de wind vandaan komt.

Van oorsprong werden er *12 doppinda's* gebruikt die verwijzen naar de 12 Leerlingen. Later werden dat 12 rondjes, bijvoorbeeld van Nibbit chips. Waarom pinda's: ruwe bolster, blanke, gladde pit.

Verder hoorden er 30 rozijnen aan, die symbool staan voor de 30 zilverlingen die Judas kreeg nadat hij Jezus had verraden.

Ook hoorde er een ronde vorm bij de Palmpaasstok. Die staat voor de kringloop van het jaar en het leven. Dit werd bijvoorbeeld uitgebeeld door een mandarijntje of appeltje (nu vaak paaseitjes). De zure smaak van het fruit verwees naar de zure wijn die Jezus aan het kruis te drinken kreeg.

Wanneer er linten aan de Palmpaasstok werden gemaakt als extra versiering was dit in de liturgische kleuren Paars, wit en rood.

Het is een heel verhaal dat verteld wordt in de Palmpaasstok. Het is waardevol wanneer we dat verhaal blijven zien in die feestelijke stokken, gemaakt door de kinderen. Met al deze symboliek in ons hoofd, is het voor volwassenen ook mooi om te maken.

Misschien als een variant op de hedendaagse Paastakken van de kronkelhazelaar of kronkelwilg waar we van alles in hangen?

Al is de verleiding om al het lekkers van de Palmpaasstok af te snoepen, misschien wel te groot. Maar... het is wel een 'stok' met een verhaal.

Heb lief, houd moed en ga met God!  
Hartelijke groet, Yolanda van der Stelt

### **Weeksluitingen in de Schermerij**

U bent hier van harte voor uitgenodigd. De diensten zijn in de koffiekamer op de tweede verdieping om 19:00 uur. Meer informatie: Liesbeth Poot

10 april: Mw. Joke Stahlie

24 april: Pastor Wies Sarot

8 mei: Pastor Yolanda van der Stelt

---

## **Toelichting bij de diaconale collecten**

### **Donderdag 2 april**

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor het "**Deelkastje**"

*Sinds enige tijd staat er voor de kerk een deelkastje. Er vindt heel veel uitwisseling plaats waar we heel blij mee zijn! Als diaconie kopen we inmiddels voor 20 euro per week houdbare artikelen en we zien dat het weer snel meegenomen wordt. Het lijkt dus dat het deelkastje vaak leeg is... voelt u zich daarom vrij om ook een keer het kastje aan te vullen met houdbare artikelen zoals bijvoorbeeld koffie, thee, wasmiddelen, maandverband en potjes groente (dus lang houdbare levensmiddelen). Hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze collecte. Hiermee kunnen we het deelkastje blijven vullen!*

### **Zondag 5 april**

De diaconie collecteert voor het nieuwe jaarproject "**Kerk in Actie - Vluchtelingen uit Soedan**".

*In april 2023 brak een burgeroorlog uit in Soedan. Naar schatting 25 miljoen volwassenen en kinderen worden uitgehongerd of zijn vermoord. Meer dan 12 miljoen Soedanezen zijn op de vlucht in eigen land en 2 miljoen zijn naar het buitenland*

*gevlucht. Via haar internationale (kerkelijke) netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan vluchtelingen in Soedan en buurland Zuid-Soedan.*

*Mensen die op de vlucht zijn in eigen land, belanden in overvolle vluchtelingenkampen waar aan alles tekort is. Via haar interkerkelijk netwerk zorgt Kerk in Actie dat vluchtelingen voorzien worden van schoon drinkwater, veilig sanitair, hygiënemiddelen en voorlichting hoe je ziektes kunt voorkomen. Mensen ontvangen jerrycans, emmers, zeep, waspoeder, tandenborstels, tandpasta en maandverband. Waar nog geen waterputten geslagen zijn, wordt via vrachtauto's drinkwater geleverd. Ook worden latrines gebouwd en plekken om handen te wassen.*

*Tot 2011 waren Zuid-Soedan en Soedan één land. Mensen die ooit familie hadden in het huidige Zuid-Soedan, vluchten daar naartoe. Vooral de zwarte bevolking wordt uitgemoord in Soedan. Iedere dag komen nieuwe vluchtelingen hongerig en uitgeput in Zuid-Soedan aan. Ze moeten een plek zien te vinden in een van de vele opvangcentra of zelf ergens neerstrijken. Lokale hulporganisaties bieden deze getraumatiseerde mensen noodhulp in de vluchtelingenkampen: gezinnen kunnen voedsel kopen en krijgen toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.*

*Met hulp van de Lutherse Wereldfederatie kan Kerk in Actie hulp bieden aan ruim 17.000 mensen uit Soedan. Zij ontvangen keukengerei, zeep en wasmiddel, maandverband en tweedehands kleding. Ouders en kinderen krijgen voorlichting over de risico's die kinderen lopen op misbruik en mensenhandel. Op opvanglocaties kunnen kinderen sport, spel, onderwijs en traumahulp krijgen. Ook krijgen vluchtelingen wat landbouwmaterialen om in hun eigen onderhoud te voorzien. Religieuze leiders worden betrokken om vluchtelingen en Zuid-Soedanezen in vrede te laten samenleven.*

### **Zondag 12 april**

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor **“St. noodfonds vluchtelingen Utrechtse Heuvelrug”**

*Stichting Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug helpt vluchtelingen die reeds een verblijfsstatus hebben. Hoewel de stichting wel goede contacten onderhoudt met de diverse asielzoekerscentra in de regio, heeft zij dus geen bemoeienis met vluchtelingen/asielzoekers die in deze centra verblijven. Vluchtelingen met een verblijfsstatus mogen zich zelfstandig in een gemeente vestigen. Zij krijgen dezelfde rechten en plichten als iedere inwoner van Nederland. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld een taal- en inburgeringscursus kunnen gaan volgen, werk mogen zoeken, huurtoeslag aan mogen vragen en ook belasting gaan betalen. Om hen wegwijs te maken worden zij hierbij begeleid door de vrijwilligers van onze stichting.*

*Het noodfonds is in het leven geroepen om noodzakelijk kosten die niet op een andere manier of nog niet worden vergoed te financieren. Zonder dit fonds zou de stichting haar werk niet naar behoren kunnen doen. De stichting is daarom blij met iedere financiële bijdrage.*

### **Zendingsdoel**

De diaconie heeft besloten ook in 2026 **World Vision** als zendingsdoel te steunen.

*World Vision zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat hun achtergrond ook is. Wereldwijd worden miljoenen kinderen geconfronteerd met*

*conflicten en honger. World Vision werkt in bijna 100 landen om kinderen weer een toekomst te geven. Doe mee en maak verschil voor kinderen in nood!*

*Al meer dan 70 jaar zet World Vision zich samen met gemeenschappen, donoren, partners en overheden in voor een kansrijke toekomst voor alle kwetsbare kinderen. Zelfs op de gevaarlijkste plekken ter wereld.*

*Ze werken zij aan zij met de armen en onderdrukten, als uiting van Gods onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen. World Vision is er voor álle mensen, wat hun achtergrond ook is.*

*World Vision stelt gemeenschappen in staat om hun eigen doelen te bereiken. Ze rusten hen toe om blijvend vooruitgang te boeken, ook nadat zij vertrokken zijn.*

*Bij nood en calamiteiten zijn ze dichtbij voor acute hulp. En blijven daarna aanwezig voor wederopbouw en om te werken aan herstel voor getroffen kinderen, gezinnen en gemeenschappen.*

*World Vision zet zich in zodat geweld tegen kinderen stopt. Hun aanpak biedt directe bescherming op korte termijn en zelfredzaamheid op lange termijn. Zij geven kinderen, gemeenschappen en lokale partners gereedschappen in handen om de diepste oorzaken van geweld aan te pakken.*

U kunt ons zendingsdoel ook steunen door uw gift over te maken op het rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. World Vision

---

## Liturgie

### **Orde van dienst: donderdag 3 april 2026**

*Witte Donderdag – Viering Heilig Avondmaal*  
ds. Hendrik Mosterd

- Orgelmuziek
- Verwelkoming
- Groet en bemoediging
- We zingen: Psalm 67: 1 en 3 ‘God zij ons gunstig...’
- Gebed om ontferming
- We zingen: Lied 217: 5 ‘Aan U ons loflied...’
- Gebed van de dag
- We lezen: Exodus 12: 1-14
- We zingen: Psalm 116: 1, 2, 3 en 6 ‘God heb ik lief...’
- We lezen: 1 Korintiërs 11: 23-26
- We zingen: Lied 565 ‘Het hoogste woord...’
- We lezen: Johannes 13: 1-15
- We zingen: Lied 339a ‘U komt de lof toe...’
- Verkondiging
- We zingen: Lied 569 ‘Toen Jezus wist...’
- Collecte
- Tafelgebed
- Gemeenschap van brood en wijn
- Dankgebed
- De avondmaalstafel wordt afgeruimd



-We zingen: Lied 571 'In stille nacht...'

-In stilte verlaten we de kerk

### **Orde van dienst: vrijdag 3 april 2026**

*Goede Vrijdag*

ds. Hendrik Mosterd en pastor Yolanda van der Stelt

-Verwelkoming

-Stilte

-Drempelgebed

-We zingen: Lied 562 'Ik wil mij gaan vertroosten...'

-We lezen: Jesaja 53

-We zingen: Psalm 22 'Mijn God, mijn God...'

-We lezen: Johannes 18: 1-11

-We zingen: Lied 587: 1 'Licht voor de wereld...'

-We lezen: Johannes 18: 12-27

-We zingen: Lied 587: 2 'Eén mens moet sterven...'

-We lezen: Johannes 18: 28-40

-We zingen: Lied 587: 3 'Hemelse koning...'

-We lezen: Johannes 19: 1-16a

-We zingen: Lied 587: 4 'Hier is God zelf...'

-We lezen: Johannes 19: 16b-30

-Stilte waarin de Paaskaars wordt gedooft

-Orgelkoraal

-We lezen: Johannes 19: 31-37

-We zingen: Lied 587: 6 'Zing met de psalm...'

-We lezen: Johannes 19: 38-42

-We zingen: Lied 587: 7 'Rijke geschenken...'

-Gebeden

-We zingen: Lied 578 'O kostbaar kruis...'

-Het Beklag Gods

-We zingen: Lied: 590 'Nu valt de nacht...'

-Gebed van de Heer

- We verlaten de kerk in stilte



### **Orde van dienst: zaterdag 4 april 2026**

*Stille Zaterdag*

ds. Hendrik Mosterd

-Verwelkoming

-Stilte

-Openingsvers en lofprijzing

-We zingen: 'O Christus vol barmhartigheid...' (Hymne uit het Getijdenboek)

-We lezen: Psalm 143

-We zingen: Lied 155 'Zijt Gij mijn God...'

-We lezen: 1 Petrus 3: 17-22

-Moment van inkeer en verstillig

-We zingen: Lied 157a:1,2,3,4 'Mijn ziel maakt groot de Heer...'

-Gebeden

- We zingen Lied 351 'In U zijn wij begrepen...'
- Zegenbede
- We verlaten de kerk in stilte

## **Orde van dienst: zondag 5 april 2026**

*Pasen*

ds. Hendrik Mosterd

- Orgelspel
- Welkom en mededelingen
- Intocht van het licht terwijl we zingen: Lied 637 'O vlam van Pasen...'
- Groet, bemoediging en toenadering
- We zingen: Psalm 118: 1 en 8 'Laat ieder's Heren...'
- Gebed om ontferming
- We zingen: Lied 624 'Christus, onze Heer, verrees'
- Kindermoment
- Kinderlied
- Gebed van de dag
- We lezen: Jeremia 31:2-6
- We zingen: Lied 608: 1, 2 en 3 'De steppe zal bloeien'
- We lezen: Handelingen 10:34-43
- We zingen: Lied 623: 1, 2, 6 en 7 'O hart, spring op...'
- We lezen: Johannes 20:1-8
- We zingen: 'Om liefde gaan we een leven'
- Preek
- We zingen: Lied 839: 1-4 'Ik danste die morgen...'
- Dank- en voorbeden
- Collecte
- We zingen: 'Weet je dat de lente komt'
- We zingen: Lied 634: 1 en 2 'U zij de glorie'
- Heenzending en zegen
- Orgelspel

### **Activiteitenagenda**

7 april	16.00 uur	Gebedskring	Michaëlhuis
21 april	16.00 uur	Gebedskring	Michaëlhuis
6 mei	14.00 uur	Bijbelgesprekskring	Michaëlhuis
8 mei	20.00 uur	Voorstelling: Stapje Terug	Michaëlkerk
14, 16, 17 mei	13-17 uur	Feest van de Geest	Michaëlkerk
19 mei	19.45 uur	Ringavond	Michaëlkerk
13-15 mei	13-17 uur	Feest van de Geest	Michaëlkerk

### **Open Ochtenden Michaëlhuis**

Het Michaëlhuis is geopend voor een kopje koffie, thee, een praatje...

- op donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur.
- op vrijdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur.

Van harte uitgenodigd!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 17 april.  
*Kopij aanleveren voor donderdag 16 april, 18.00 uur bij Marian Clarijs*